

Verksamhetsberättelse 2017



Tavelnsjö
Hembygdsförening

Styrelsen

Styrelsen för Tavel sjö hembygdsförening har under året bestått av:

Eva Wiklund, ordförande

Lillemor Grahn, vice ordf

Karin Ågren, kassör

Lisbeth Berglund

Rolf Appelblad

Anna-Karin Edberg

Corina Selberg

Lena Alwerud, sekreterare

Revisorer

Eva Gotthardsson och Ann Louise Grehn har varit revisorer och Gerd Sundqvist har varit revisorssuppleant.



Julgransplundring den 15 januari

Julen dansades ut söndagen den 15 januari i bygdegården. Först var det dockspel av Sonja Vilson, därefter dans kring granen och sedan kom tomten på besök och hade godisstrutar med sig till alla barn. Ett roligt arrangemang som lockade 12 barn och 9 vuxna, plus 3–4 arrangörer.

Foto: Corina Selberg. Fler bilder finns på tavelsjohembygdsforening.se under Galleri.

Årsmöte med äppelmust den 27 februari

Årsmöteskvällen som hölls måndagen den 27 februari i bygdegården inleddes med Marie Baudin som nyligen startat Tavelnsjö gårdsmusteri. Hon berättade och visade bilder och bjöd på jättegod äppelmust från senaste skörden.

Eva Wiklund valdes till ny ordförande och Rolf Appelblad avtackades med blommor och applåder för sin tid som ordförande. Antalet deltagare på årsmötet var 20. Under kvällen bjöds det också på kaffe och goda semlor från Matboa.



Teatercafé den 5 mars

På söndagseftermiddagen den 6 mars var det teatercafé i bygdegården med föreställningen "Nödvändigheten". Skådespelarna var Karin Larsson och Kajsa Reicke från Tantteatern. Föreställningen handlade om två konstnärer, Séraphine från Frankrike och Viktoria från Norsjö. Båda födda på 1800-talet och verksamma in på halva 1900-talet. Konst och besatthet var temat. Så här sammanfattades arrangemanget efteråt: Bra teater, duktiga skådespelare, 28 deltagare, gott fika, fint dukat.

Foto: Hans Göran Olofsson



Pilgrimskväll den 6 april

Pilgrimskvällen med Tapio Alakörkö i församlingsgården torsdagen den 6 april blev trevlig och intressant. Tapio var en mycket inspirerande föreläsare. Tapio berättade och visade bilder från sin egen vandring 162 mil under två månader från Frankrike till Santiago de Compostela. Han berättade också om pilgrimsvandringarnas historia och om applikationen Pilgrim Umeå som man kan ladda ner för att börja vandra efter olika leder mellan kyrkor i Umeå eller Taveljön runt. 17 personer kom. Det var ett samarrangemang med Taveljö församling. Hembygdsföreningen bjöd på fika.

På bilden ser vi Eva Wiklund, Tapio Alakörkö och Rolf Appelblad. Foto: Nils-Åke Sandström

Barnteater den 25 april

Barnteatern "Älskade familj" med Sara Gallardo spelades i gymnasalen på Taveljö skola tisdagen den 25 april. Publiken utgjordes av 30 stycken 3-5-åringar. Det var en spännande och bra teater enligt rapport från några av barnen. Hembygdsföreningen bekostade själva föreställningen.

Valborgsfirande sista april

Valborgsmässofirandet i Taveljö vid stranden nedanför gamla kyrkogården samlade 100 – 150 personer, varav många barn. Elden tog sig till slut och kyrkokören sjöng fint till vårens ära. Michael Brodin höll vårtalet. Det var ett samarrangemang mellan Taveljö församling, TAIK och hembygdsföreningen.

Trädgårdsfrukost den 7 maj

Trädgårdsfrukosten söndagen den 7 maj med föreläsning av Sybil Sundling, Oxviken, om ekologisk odling lockade 36 deltagare. Frukosten som trädgårdsgruppen ordnat var jättegod och Sybils föreläsning mycket intressant med fina bilder. Platsen var Taveljö bygdegård.

Dans den 13 maj

Lördagen den 13 maj var det dans i Tavelnsjö bygdegård. Spelade gjorde Mickes kultisgång. Omkring 40 personer kom, dansade och hade kul. Fikaförsäljning i pausen.

Vandring upp på Tavelnsjöberget den 27 maj

Lördagen den 27 maj var det bergsvandring upp på Tavelnsjöberget med Anders Enetjärn som guide och färdledare. Vi prövade en ny, bitvis lite brantare väg upp på berget. Denna väg har fin utsikt hela vägen upp. Man kunde sedan ta en längre och lättare väg ner från berget. Ett 15-tal personer deltog.

Målning av odjuret den 17 juni

Lördagen den 17 juni var det dags för målning av odjursmonumentet. En handfull entusiaster tog sig an uppgiften. Fint blev det men en del behov av lagning upptäcktes.

Kyrkogårdsvandring den 18 juni

Kyrkogårdsvandringen söndagen den 18 juni på nya kyrkogården blev en trevlig tur med 15 deltagare. Rolf Appelblad var som vanligt ciceron. Flera deltagare bidrog också med egna berättelser och minnen.

Friluftsgudstjänst den 25 juni och sommarens danser

Friluftsgudstjänsten och första gammeldansen hölls söndagen den 25 juni på Sundlingska gården. Gudstjänsten fick hållas inomhus i år då vädret inte var det bästa. Men det gick bra. Lite kallt men trevligt. Mellan 40 och 50 deltagare. Predikan hölls av nya prästen Gustav Frostblad. Hembygdsföreningen bjöd på kyrkfika efteråt. Kvällen var också start av gammeldanserna som hållits varje söndagskväll till och med den 6 augusti. Olika gillen och spelmanslag från Västerbotten har spelat. Mellan 30 och 50 deltagare per gång. Kvällarna har startat kl.19 med utläring för dem som inte dansat så mycket tidigare. Därefter har dansen hållit på till kl.22. Fika har kunnat köpas på caféet på Sundlingska gården som hållit öppet enkom dessa kvällar.

Hässjning den 26 juli

Höhässjningen på gammaldags vis genomfördes onsdagen den 26 juli i Långviken. 16 personer deltog vid lite olika tidpunkter under dagen. Rolf och Fredrik Appelblad instruerade hur man skulle samla ihop höet med hökroken och få upp och packa höet på hässjan. Nils-Åke Sandström tog en fin bild som kom med i Västerbottenskuriren.

Dragspel vid Halvmaran den 12 augusti

Vid halvmaran som genomfördes lördagen den 12 augusti på leden Taveljön runt bidrog hembygdsföreningen med musikalisk peppning: Martin Alperud spelade dragspel i långa skogsbacken - Brattmyråsen - mellan Långviksvallen och Signilsbäck för alla trötta löpare.

Vandring till Selsknösen den 9 september

Lördagen den 9 september var det vandring till Selsknösen under utmärkt guidning av Anders Enetjärn. Trots dåligt väder hade cirka 10 personer mött upp. Tyvärr gjorde vädret att den vanligtvis så fina utsikten från det höga utkikstornet inte kom till sin rätt. Arrangemanget ingick som en del i Kulturarvsdagen 2017 som Riksantikvarieämbetet höll i och som genomfördes över hela landet.



Höstmarknad den 17 september

Höstmarknaden på Sundlingska gården hölls söndagen den 17 september kl.12-15. Mycket folk och många nöjda försäljare. Fina aktiviteter med lamm som kunde klappas, fårklippning, kardning, spinning och tovning där både små och stora deltog. Totalt var det 11 försäljningsbord plus hembygdsföreningens egen fika- och korvförsäljning. Hembygdsföreningen sålde också 50 kilo av Lissie Anderssons tunnbröd.



Tyvärr blev det ingen hästskjuts i år då hästen som brukar tjänstgöra var lite för otränad att vistas bland mycket folk. Inte heller blev det någon bakning av mjukkaka i bagarstugan eftersom bakugnen och skorstenen gått sönder och var under reparation.



Foton: Corina Selberg. Fler bilder på tavelsjohembygdsforening.se under Galleri.



Skära havre och binda kärvar den 28 september

Aktiviteten med att slå havre och binda kärvar på gammaldags vis genomfördes torsdagen den 28 september: Nio personer slöt upp och hjälptes åt med detta vid Forslunda. Rolf Appelblad skötte lien. Det var den enda fina dagen utan regn på tre veckor. Detta är det senaste datum någonsin för denna aktivitet. *Foto: Nils-Åke Sandström.*

Nedtagning av kärvar den 28 oktober

Nedtagningen av kärvarna från storhässjan i Norrfors gjordes lördagen den 28 oktober med nio deltagare. Fuktigt och kyligt väder men det gick ändå bra att knyta till kärvarna. Kärvarna var inte riktigt torra efter denna blöta höst och sena skörd. Kärvarna såldes senare på Sundlingska gårdens julmarknad den 26 november.

Träff för nyinflyttade 5 november

Hembygdsföreningen deltog i en träff för nyinflyttade till bygden som föreningen TuRe arrangerade. Olika föreningar och företag deltog i träffen, hembygdsföreningen med ett bord med information i form av bildspel och kopior på verksamhetsberättelser m.m. Tyvärr kom väldigt få nyinflyttade till träffen.

Dans den 18 november

Lördagen den 18 november var det danskväll i bygdegården med musik av Sten-Åke Ringlöfs trio. Ett trevligt arrangemang med cirka 50 deltagare inklusive styrelse och orkester. De flesta dansade mest hela tiden och orkestern spelade bra – både gammalt och modernt.

Böcker, smycken och hemsidor

Tavelsjö hembygdsförening säljer boken om Tavelsjö, och skriften om Hälla som Gunilla Moreaus sammanställt. Ett smycke med Tavelsjödjuret som motiv finns i olika utföranden till försäljning. Föreningen har en egen hemsida: tavelsjohembygdsforening.se. Här når man också hemsidan för Gamla kyrkogården – ett tidigare projekt där gravar på den vackert belägna kyrkogården fotograferades och historia samlades för framtiden. Vi fortsätter fylla på hemsidan med fler foton och fakta som dyker upp. Hembygdsföreningens olika arrangemang annonseras också på bygdeportalen.se under Föreningar.