

Verksamhetsberättelse 2014



Tavelnsjö
Hembygdsförening

Styrelsen

Styrelsen för Tavel sjö hembygdsförening har under året bestått av:

Rolf Appelblad, ordförande

Karin Ågren, kassör

Lisbeth Berglund

Ingrid Olofsson

Anna-Karin Edberg

Corina Selberg

Lillemor Grahn

Eva Wiklund

Lena Alwerud, sekreterare

Revisorer

Eva Gotthardsson och Ann Louise Grehn har varit revisorer och Gerd Sundqvist har varit revisorssuppleant.

Valberedning

Valberedningen har bestått av Susanne Liinanki och Britt-Inger Forsgren Jonsson.

Julen dansades ut den 12 januari

Söndagen den 12 januari dansades julen ut i Tavel sjö bygdegård. Som vanligt inleddes det hela med ett dockspel av Sonja Vilson med fin sagostämning. Sedan blev det dans kring granen och så kom Tomten på besök. Alla som varit snälla fick en strut med godis. Sist bars granen ut. Det var 25-27 barn som kom plus medföljande vuxna.

Årsmöte med naturbilder 27 februari

Årsmötet hölls den 27 februari i Tavel sjö bygdegård med 16 deltagare. Som första programpunkt visade Anders Ene tjärn bilder med rubriken Vackra bergsutsikter/Framtida utflyktsmål. Det finns ett antal okända bergstoppar i Tavel sjöbygden som bjuder på vackra vyer och lättvandrade hållmarker. Anders

ställer gärna upp som guide och kommande vandringar diskuterades. Goda semlor från Matboa avrundade årsmötet.

Dans till Mickes Kultisgäng 26 april



Lördagen den 26 april spelade Mickes Kultisgäng upp till dans i Tavelstö bygdegård. Det var både modern och gammaldans. Ett sextiototal personer kom, dansade och hade kul. Fikaförsäljning i pausen var det också förstås. Foto: Nils-Åke Sandström.

Vandring på Storfinkelberget den 18 maj

Denna strålande vackra majdag blev det premiär för turerna till Tavelstö okända berg: Storfinkelberget, som ligger strax norr om Tavelstöberget. Anders Enetjärn var vandringsledare och guide och berättade engagerat om olika naturfenomen och bergsformationer. Lite fåglar blev det också. Elva personer var med. Efter en fin, men bitvis lite ansträngande promenad blev det fikapaus och vacker utsikt över Tavelstö på toppen. (Se en 4 minuter lång film om vandringen på bygdeportalen.se, leta under Föreningar /Tavelstö hembygdsförening)

Frukostföreläsning med Magdalen Alatalo 25 maj

Lördagen den 25 maj serverades det frukost och föreläsning i Tavelstö bygdegård. Det var Magdalen Alatalo, känd från SVTs Trädgårdskampen som visade bilder och berättade om norrländsk grönsaksodling under devisen "Gräv där du står, så där du går... Omkring 25 personer kom, åt och inspirerades.

Körkonsert i Kapellet, Svedjan 25 maj

Lite senare samma dag hölls en körkonsert i Kapellet i Svedjan med sångare från de båda kulturhuvudstäderna Riga och Umeå under ledning av Elisabeth Holm och Baiba Manguale. En fin blandning av svenska och lettiska sånger fick de 80-talet besökarna lyssna till. Konserten arrangerades tillsammans med Taveljö församling.

Kyrkogårdsvandring 15 juni

Söndagen den 15 juni var det vandring på nya kyrkogården - som vanligt under ledning av Rolf Appelblad. Ganska fint väder, 15-20 deltagare, många intressanta minnen berättades.

Friluftsgudstjänst och sommardanser

Söndagen den 22 juni var det friluftsgudstjänst på Sundlingska gården med bra väder och 50-60 besökare. Thomas Degerman predikade, Umebygdens spelmansgille spelade till psalmerna och hembygdsföreningen bjöd på kyrkfika. Sedan var det dags för den första av sommarens gammeldanskvällar och Umebygden fortsatte att spela hela kvällen.

Ytterligare sju söndagskvällar hölls gammeldanskvällar med levande musik av olika gillen och orkestrar från Västerbotten. Välbesökt och trevligt.

Dragspel vid Halvmahran

Vid halvmahran som genomfördes i augusti bidrog hembygdsföreningen med musikalisk peppning: Martin Alperud spelade dragspel och livade upp löparna vid en av uppförbackarna i slutet av loppet.

Binda kärvar 8 september

En handfull entusiaster samlades den 8 september och fick prova på att binda kärvar på gammaldags vis. Platsen var Forslunda naturbruksgymnasium. Senare forslades kärvarna till storkhässjan i Norrfors, där dom fick torka och senare tas ner och skäras till. För att sedan säljas på Sundlingska gårdens julmarknad.

Höstmarknad med sol 14 september



Mycket, sol, mycket folk, många försäljare och aktiviteter – kanske den bästa marknaden någonsin! Eftersom det var valdag var extra många ute och rörde på sig och passade på att göra ett besök. Uppskattningsvis kom omkring 400 besökare som kunde handla grönsaker och nybakad mjukkaka med mera, åka häst och vagn, klappa lamm och se hela vägen från ull till strumpa: fårklippning, kardning, spinning, tovning, stickning. Nytt för i år var smörkärning.

Foto: Corina Selberg, som också fotograferat Oxvikens härliga betor på framsidan.

Vandring på Blomåkersberget 28 september



Ännu ett okänt berg bestogs den 28 september – Blomåkersberget – ett 250 meter högt berg med mycket fina hållmarker. Ett tiotal personer i olika åldrar var med - från

9 till 73 år. Anders Enetjärn ledde vandrigen och berättade längs vägen om hur vi har inlandsisen och havet att tacka för hur naturen formats för flera tusen år sedan.

Foto: Anders Enetjärn

Soppteater 19 oktober

Söndagen den 19 oktober serverades soppa och teater i Tavelstö bygdegård. "Du är väl googlebar lille vän" hette föreställningen som framfördes av Margareta Niss. Först serverades Nikkalouktasoppa till de 40 i publiken. En trevlig och lyckad tillställning.

Dans 15 november

Lördagen den 15 november var det dans igen till den populära orkestern Mickes Kultisgäng i Tavelstö bygdegård. 54 betalande dansade hela kvällen kl.19 – 23, åtminstone de flesta 😊